

3 redactrices  
zochten contact met  
hun overleden geliefden

# Op bezoek bij een medium

Is er leven na de dood? Dat vroegen Flaircollega's  
Caren, Stephanie en Elien zich af. Daarom gingen  
ze op bezoek bij een medium, en dat bleek  
een bijzondere ervaring.

PRODUCTIE: ELIEN GEBOERS / MET DANK AAN ROBERT CASH ([WWW.MEDIUMROBERT.COM](http://WWW.MEDIUMROBERT.COM)),  
MARTINE DEBAEKE ([WWW.PUURINTUITIEF.BE](http://WWW.PUURINTUITIEF.BE)) EN RIA SPANJAARD ([WWW.RIASPANJAARD.NL](http://WWW.RIASPANJAARD.NL))









# Praten met je overleden geliefde

**‘Ik ben met verstomming geslagen: hij vertelt details over mijn grootvader die hij écht niet kan weten.’**

► medium juist is en doet. Zelf is hij lid van Spiritualist National Union, een organisatie die groot is in Engeland. Hij legt me uit dat er twee verschillende werkwijzen zijn: *psychic* en *mediumistic*. Een *psychic* werkt met kaarten, foto's en voorwerpen, en haalt info uit de aura. Het is iets wat je kan leren, aangezien iedereen in meerdere of mindere mate telepathisch is, zegt Robert. De andere strekking is *mediumistic*, waarbij de informatie direct van de spirituele wereld komt (je dierbaren, maar ook gidsen en helpers). Iemand die medium is, wordt met die gave geboren. Dat is ook wat Robert doet: hij krijgt beelden, gevoelens en emoties door vanuit de spirituele wereld, die hij dan voor mij zal vertalen.'

## LIJNTJE NAAR BOVEN?

'De kennismaking met Robert is warm en aangenaam. Ik voel me meteen op mijn gemak bij hem in de zetel. De sessie start met muziek. Dat is Roberts manier om samen even tot rust te komen en kort te bezinnen over wat er staat te gebeuren. Hij vraagt me om mijn ogen te sluiten en aan dierbaren te denken met wie ik graag contact wil. Alleen al dat moment maakt me een beetje emotioneel. Voordat Robert contact maakt met mijn dierbaren, doet hij iets wat "healing" heet. Hij analyseert daarbij mijn gezondheids- en gemoedstoestand. Zo merkt

hij op dat er heel wat spanning rond mijn nek zit. Hij merkt ook terecht op dat ik wel gezond eet, maar geen *health freak* ben. Daarna is het tijd om een lijntje naar boven te leggen. Meteen begint hij mijn grootvader van moederskant te omschrijven. Zoals ik al verwacht had, kan ik m'n tranen niet bedwingen. Robert voelt correct aan hoe sterk de band met die kant van de familie is. Hij slaagt er ook in om zowel het uiterlijk als de karakteristieken van mijn opa gedetailleerd te omschrijven. **Hij spreekt over de pet die mijn grootvader droeg, de pijp die hij rookte en zijn radio, waar hij dagelijks naast zat.** Ik ben met verstomming geslagen: dit zijn details die Robert toch niet kan weten?! Hij weet zelfs precies op welke leeftijd opa gestorven is...'

## BOODSCHAP VAN BOVENAF?

'Robert legt me uit dat mijn grootvader de persoon is die het dichtst bij me staat en dat hij daardoor sterk naar voren komt in de spirituele wereld. Dat geeft me een geruststellend gevoel. Het is fijn om te denken dat iemand die je zo dierbaar was, over je waakt. **Wanneer ik Roberts huis uit stap, grijp ik dan ook meteen naar mijn telefoon om even met mijn mama te bellen.** Huilend en ongelooflijk dankbaar voor deze ervaring.'

## OVERTUIGD?

'Wat een ander ervan denkt, maakt me niet uit. Deze ervaring versterkt in elk geval mijn geloof dat er meer is na de dood. Dat de mensen van wie we houden, bij ons blijven en ons sterken in wat we doen. En dat vind ik een prettige en mooie gedachte, die ik altijd zal blijven koesteren.' ●